

Prædiken juleaften 2022

Hvilken ømhed. Maria holder sit barn op til sig. Hun holder nænsomt om barnet og barnet strækker sig op mod hende. De gnider næse mod næse, kind mod kind.

Maria er moderen, som vil sit barn, og barnet søger hende. Sådan søgte den italienske billedhugger Donatello at skildre de to, Mariabarnet og Jesus, i et hvidt marmorrelief.

Og hvor er der dog meget nænsom nærvær i netop denne fremstilling fra det 15. Århundrede. Et øjeblik og en evighed af ren lykkefyldt væren. Helt rørende, så fuld af liv er denne skildring.

Det er julens kerne, som kommer til udtryk i de to, mor og barn: Jesusbarnet, som strækker sig ud mod sin mor. Det er Gud, vi her skal se, som den, der giver sig hen til den levende verden. Den kærlighed, som ikke søger sit eget.

Og det er Maria, som i sin holden om barnet, konkretiserer modtagelsen af barnet i verden. Maria har båret sit barn, har født det, og hun glæder sig over det og tager hånd om det, tager imod.

Her i denne stund mellem mor og barn, skildret af Donatello i den hvide relief, møder himmel og jord, Gud og menneske, tid og evighed hinanden.

Vi bliver i de to mindet om det, som er det væsentligste i livet: kærligheden, glæden, omsorgen og godheden.

Ja vi bliver mindet om alt det, som så
let forsvinder i mellem os, når vi
forfalder til at gøre livet til en ørken for
hinanden og når vi efterlader andre
alene i mørket.

Det er ikke det, vi er sat i verden for.

Julens budskab er:

Se til barnet! Glæd dig over Guds
gaver! Og tag dem til dig og lev ud af
dem! Her er hjælp i mørket. Her er
støtte til at hjælpe vores uperfekte liv.

Se til moderen og barnet! Og husk det
væsentlige i livet! Lad dig inspirere af
de to, Maria og Jesusbarnet til at gøre
det, du egentlig er sat i verden for
nemlig at række ud imod andre og
drag omsorg for andre!

Julenat møder Guds kærlighed netop
verden. Hyrderne på marken og englen

på nattehimlen forstod det og
forkyndte den glæde.

Salmedigteren Brorson kunne om
noget give udtryk for den inderlighed
og det forunderlige nærvær, som vi nu
er givet af julens glæde. Ind imellem
kan det måske forekomme nærmest
lidt for sødt og sentimentalt, men
denne inderlighed og dette nærvær, vi
nu er givet julenat, er der ingen grund
til at nedgøre. Tværtimod, glæd dig!

Glædelig jul